

Atelier Elisabeth

Nieuwsbrief 2020-2



Terugblik

Het begon zo mooi dit jaar! Wij keken uit naar de schilderlessen op dinsdag en woensdag met nieuwe deelnemers, zodat we de vreugde van het icoonschilderen verder konden verbreiden. Fijn om te merken dat er weer voldoende belangstelling is om door te gaan met onze missie.

En toen kwam dat virus... en sinds 13 maart blijven we allemaal zoveel mogelijk thuis. Als we dit schrijven is dat nog maar ruim twee weken geleden, maar wat verandert onze wereld snel. Wereldwijd zoveel mensen ziek, zoveel doden. Hier, in het Noorden, valt het allemaal nog mee, maar de verhalen van familie, vrienden, collega-schilders en het nieuws maken duidelijk dat we nog lang niet klaar zijn met het coronavirus. Wij blijven bidden en vertrouwen op Gods oneindige liefde.

Hoe nu verder?

We weten niet hoe lang deze crisis gaat duren. We kunnen nu geen lessen hebben in de consistorie, daarvoor is de ruimte te klein en in de kerk is het voorlopig nog te koud.

In ieder geval zijn alle activiteiten tot 1 juni 2020 afgelast. Waarschijnlijk zullen de wekelijkse schilderlessen pas na de zomervakantie weer van start kunnen gaan. Als we vanaf 1 juni wel weer met meerdere mensen tegelijk in de consistorie kunnen zijn, zullen wij inlooplessen organiseren voor onze vaste cursisten.

Intussen blijven de plannen voor de zomerperiode zoals ze waren en kun je je nog aanmelden voor onze workshops:

1-3 juli	Goud leggen diverse technieken	(drie dagen)	€ 150
10-11 juli	Haren en baarden	(twee dagen)	€ 100
13-18 juli	Zomerschilderdagen	(zes dagen)	€ 300

Alle workshopdagen zijn van 10:00 tot 17:00 uur. Eigen lunchpakket meenemen.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via e-mail of kijk even op onze website www.atelierelisabeth.nl.

Open kerk

Vorig jaar waren vanwege het 50-jarig bestaan van de Stichting Oude Groninger Kerken 50 kerken dagelijks open in de zomerperiode. Bij ons lukte dat niet altijd. Met ingang van 1 april 2020 zal het Iconenkerkje echter altijd open zijn. Iedereen kan binnenlopen en een moment genieten van de stilte en de iconen. Er zijn wel een paar spelregels:

- Geniet met uw ogen van de iconen en gebruik uw handen alleen om te bidden.
- Steek geen kaarsen aan in de kerk.
- Kom niet aan de kachel en de verlichting.
- Doe de deur weer goed dicht als u weggaat.

Ons motto is 'van delen wordt het meer' en wij willen heel graag deze prachtige kerk met u delen. Moge het een plek zijn waar u in de stilte Gods troostende aanwezigheid kunt ervaren.

